

Vraag het aan Morya**Wees niet bang om iets te doen wat je nooit eerder hebt gedaan**

“(…) Denk ook niet dat je dat brave meisje of die brave jongen moet zijn die altijd haar of zijn best doet, zijn uiterste best. Nee, je mag gerust eens slordig zijn of vervelend want daar kan je evenveel uit leren. Weet dat je wel eens op tafel mag slaan en dat je misschien jezelf kan uitdrukken op een nieuwe manier, wat je misschien nooit eerder hebt gedaan. Dan kunnen de anderen wel even schrikken van: ‘wat gebeurt er met haar of met hem?’ Weet dan dat dit grappig kan zijn en dat je daaruit kan leren.

Je hoeft niet bang te zijn om dingen te doen die je nooit eerder hebt gedaan want daardoor verleg je je grenzen en ontdek je wie je eigenlijk bent. Ik zou niet graag hebben dat je zegt van jezelf: “Dit kan ik niet” want dan weet ik beslist dat je dat niet meent. Jij bent in staat om dingen te doen die je nog nooit eerder hebt gedaan en het is wel eens grappig om daarmee te beginnen.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 9: ‘De stilte’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 318

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


